

Bestyrelseskandidat

Marlene Berth Nielsen

Fora



Det er en vild tid, vi lever i. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvad der kan være sket fra jeg sætter disse ord på papiret, til vi mødes på repræsentantskabsmødet. Det er vildt. Det er uforudsigeligt. Og vi udfordres dagligt på vores opfattelse af demokrati, rettigheder, ansvar, retfærdighed. Forsvar og beredskab er på alles læber. Og mens mange snakker om krudt og kugler, skal vi i folkeoplysningen løfte snakken om, hvordan vi kan bidrage (endnu mere) til et mentalt beredskab. Hvordan folkeoplysningen som tradition, som bevægelse, som metode kan og bør udgøre en væsentlig akse i vores forsvar.

Vi har travlt i folkeoplysningen, fordi vi samlet set er i berøring med så uendelig mange vigtige dagsordner og udfordringer. Klima og den grønne omstilling, unge – og andre borgere – med lidt eller ingen uddannelse, digitalisering, fake news, polarisering ... Der er masser at tage fat på. Der er i den grad brug for at sætte fokus på folkeoplysningens rolle og udvikle fælles bidrag til nogle af vor tids store udfordringer.

Jeg genopstiller til bestyrelsen og vil gerne bidrage til at vi sammen opnår resultater på folkeoplysningens vegne. En af de helt store styrker er forskelligheden medlemsorganisationerne imellem. Det gør det svært at komme udenom os, når vi skal snakke mulige løsninger og finde de bedste måder til at styrke deltagelsesmulighederne i vores samfund på.

Jeg er souschef i Fora, hvor jeg har været ansat en hel del år og derfor været i berøring med alle dele af organisationen, fra understøttelse af det frivillige bestyrelsesarbejde i vores mange små og lokalt forankrede foreninger, over styrkelse og udvikling af vores aftenskoler til udvikling og interessevaretagelse i forhold til daghøjskoler, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.