

Beretning fra de kritiske revisorer for året 2024

Vi opfatter vores rolle som kritiske revisorer som værende den, at vi - med medlemmernes øjne - skal gå tættere på det aflagte regnskab, end det enkelte medlem vil have tid til eller mulighed for. Herunder vil vi blandt andet vurdere, om regnskabet er tilgængeligt, hvorvidt det er i overensstemmelse med det af repræsentantskabets vedtagne budget og intentionen i dette, samt om bestyrelse og sekretariat med "rettidig omhu" reagerer på signaler i regnskabsudviklingen, der indeholder risikofaktorer.

Den statsautoriserede revision skal blandt andet sikre, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende krav. Den sikrer desuden, at der er klare og nedskrevne principper for udarbejdelsen af regnskabs enkelte poster, så der er sammenlignelighed med såvel sidste års regnskab som med det udarbejdede budget.

Som kritiske revisorer ønsker vi ikke at udføre revisionens arbejde en gang til. Grundlag for vores gennemgang har været spørgsmål af typen:

- Er regnskabet tilgængeligt og transparent?
- Har der været styret mod opfyldelse af det vedtagne budget?
- Er der risikofaktorer, som bestyrelse og sekretariat skal være opmærksomme på i deres budgettering og disponering?
- Matcher aktiviteterne det principielle grundlag for DFS' virksomhed?

Generelle betragtninger

Vi har generelt kun rosende ord til overs for den måde, som de økonomiske dispositioner er foretaget på. Vi har med tilfredshed konstateret, at der er fokus på at få "mest for pengene" og udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt.

Det har givet sig til udtryk i en generel fokus på omkostninger, medlemmerne skal opleve at få mest muligt for pengene.

Vi drøftede kontingentindbetalingerne til DFS, og hvordan medlemmerne er indplaceret. Vi ønsker en større transparens i forhold til medlemskabstyper og kontingentstørrelserne.

Likvide midler og værdipapirer

Vi har som kritiske revisorer haft en drøftelse af de likvide beholdninger og peget på behovet for at se på placeringen af midlerne og en investeringspolitik der giver det ønskede afkast med respekt for de likvide behov.

I forbindelse med gennemgangen af årets regnskab forstår vi, at det er forhold, som fortsat drøftelse i bestyrelsen, som er opmærksom på forholdene.

Puljer

Vi drøftede kort puljerne og DFS' drift samt omkostninger ved arbejdet.

Poster

Vi drøftede kort, hvordan forskellige posteringer i regnskabet placeres bedst muligt for at øge transparens for medlemmer fleksibilitet for sekretariatet.

Konklusion

Vi har ikke fundet forhold, der giver anledning til forbehold for det samlede regnskab og har

ros for det øgede fokus på optimering af midlerne, så de kan komme medlemsorganisationerne mest muligt til gavn.

Vi kunne dog godt ønske os dog, at der blev etableret en form for budgetopfølgning midtvejs på de to-årige bevillinger, så der bliver en bedre mulighed for at uddele uforbrugte midler, som ellers skal tilbagebetales til Kulturministeriet.

De kritiske revisorer den 4. marts 2025



Annemarie Balle



Christian Lagoni