

Præsentation

Lise Korsgaard

Den jeg er

Mit navn er Lise Korsgaard. Jeg er sekretariatsleder i den almennyttige forening Grundtvigsk Forum, der ejer og driver huset Vartov midt i København ud fra en ambition om at blande Grundtvigs tankesæt ind i den buldrende tid, vi lever i. Lige nu.

Jeg har været leder i Vartov siden 1. januar 2021, og har arbejdet med folkeoplysning og kulturformidling på professionelt og frivilligt niveau i mere end 15 år. Fra 2011-2020 var jeg en del af direktionen på SMK – Statens Museum for Kunst, og inden da var jeg kommunikationschef i organisationen Golden Days. Jeg har derudover været tilknyttet organisationer som Roskilde Festival og Organisationen Danske Museer.

Jeg er uddannet i historie og kommunikation på Roskilde Universitet med speciale i historieformidling, og har en uddannelse i ledelse på masterniveau på Aarhus School of Business (Aarhus Universitet).

Jeg er opvokset på en højskole på Vestsjælland. I mit voksne liv har jeg boet i København og gjort byens kulturliv til en del af mit eget. Jeg bor i dag i Vartov sammen med min mand og vores to børn. Ganske ofte befinder vi os dog på Møn, hvor vi har et dejligt hus under åben himmel.

Det jeg vil

En overordnet ambition i mit arbejde har altid været at gøre formidling af kultur og historie til en sag for flere og flere forskellige mennesker, og det er den samme ambition, der vil farve mit eventuelle arbejde i DFS. Jeg drømmer om at bidrage til en udforskning og en fortsat udvikling af folkeoplysning som *lys og lyst*.

Oplysning *springer, stråler og vokser*, skrev Grundtvig, og netop den aktive handling i folkeoplysningen er en nøgle til at skabe oplysning, der inkluderer flere. Tror jeg. Derfor mener jeg, at det er relevant at spørge, hvordan vi, som folkeoplysende organisationer, kan blive endnu bedre til at åbne vores programmer og aktiviteter for reel medskabelse og medejerskab. På den baggrund vil jeg glæde mig til både vidtløftige drøftelser og konkrete arbejdsopgaver i DFS.